

Lions Club bildades i Chicago 1917 av affärsman-
nen Melvin Jones och till Sverige kom Lions 1948
när den första klubben bildades i Stockholm.

Lions är en av världens största hjälporganisationer
med 1,4 miljoner medlemmar. Alla som är intres-
serad av att frivilligt hjälpa andra människor är
välkomna till klubben som är religiöst och politiskt
neutral.

Lions Club i Insjön startades i november 1958
på inrådan av Rune Lindström som var medlem i
Leksandsklubben. De intresserade som var sam-
lade talade om för Rune att de redan var aktiva i
olika föreningar och skulle inte mäktas med att vara
med i flera, vavid Rune reflekterade att de som
redan var aktiva skulle kunna vara med i ännu flera
föreningar, då de redan var vana med föreningsliv.

Chartermedlemmar var Ingvar Billström, Ruben
Bond, Henry Englund, Sven Jacobsson, Yngve
Johansson, Helge Nylander, Tore Ohlson, Ing-
var Rosén, Jon Sunnerheim, Fritz Thunell, Åke
Thunell, Bengt Tysklind, Tore Tysklind och Olle
Winge. President första året blev disponenten vid
Insjöns Sågverk Helge Nylander.

En av de första aktiviteterna för att samla in pengar
till hjälpverksamheten var att ordna bilrally där
man åkte en runda på ca 5 mil i grannsocknarna
och fick stanna på ett tiotal kontroller och svara på
frågor alternativt göra något körprov.

Förutom lottförsäljning
kunde man gissa på
antal fordon som un-
der en viss tid passerat
Tunstabron norrut. I
början räknade man på
Midsommarafton men
allteftersom svenskarna
fick mera fritid så ändra-
des resvanorna och den tätaste trafiken skedde på
eftermiddagen dagen före Midsommarafton.

Några år högg medlemmarna julgranar som de sål-
de. Känslan för hur en gran skulle se ut varierade,
varför man tillhandahöll granar lämpliga för ”hörn,
korridor, mm sämsta sorten kallades för huggarens
förnamn-gran.

Insamlade pengar delades ut till alltifrån behövan-
de personer i socknen som råkat ut för svårigheter
till nationella och internationella hjälpbehov.

Ett populärt arrangemang var när man en gång om
året bjöd socknens åldringar på bussresa till något
näringsställe och sevärdhet i Siljanstrakten.

I juletid så ordnades med samling i Församlings-
hemmet där det såldes lotter och bjöds på under-
hållning. Stipender delades ut till bl a årets idrotts-
profil.

Bil- och båtutställning ordnades vid några tillfällen
på Insjöns gamla IP.



Lions Club Insjön, 1969 Översta raden: Göte Persson, Hilding Kristoffersson, Henry Englund, Besökare, Ingvar Billström, Bengt Tysklind, Stig Hellstenius, Tore Ohlson, Lars Mäcs, Lars Wallgren.
Nedre raden: Ingvar Rosén, Bengt-Olov Berglund, Nicke Långbergs, Yngve Johansson, Fritz Thunell, Okänd, Olle Ahrneberg, Tage Tysklind, Åke Thunell, Ruben Bond, Olle Winge.

Den största lokala insamlingen var när man i början av 1960-talet ordnade med pengar för att köpa Åhls första ambulans. På den nationella sidan var det "Röda fjädern" som hölls två gånger och med samtidiga tv-sändningar samlade in pengar till cancerforskning. Första insamlingen 1965 inbringade ca 9 milj kronor vilket var mycket på den tiden.

Själv var jag med Olle Ahrneberg till Sågmyra för att sälja, vi gick in i kyrkan där och Olle avbröt prästen och undrade om någon ville köpa fjädrar, prästen stammade att vi fick avvakta till han hade predikat klart!

Under senare år skänkt klubben en hjärtstartare till centrum som placerades på Hemköp eftersom de har de längsta öppetiderna.

Lions har till skillnad från många andra hjälporganisationer väldigt låga omkostnader som drabbar insamlade medel. Alla möten och aktiviteter som klubben anordnar för medlemmarna betalas av medlemmarna själv.

Som så många andra föreningar hade klubben svårt att värva nya yngre medlemmar varför man 2014 beslöt att lägga ner klubben och några medlemmar anslöt till Leksands LC.



*Foto från bil utställningen på idrottsplatsen
Flertalet av bilderna från Krister Yngvesson*



1980 bekostade Lions en sockenfilm om Åhl. Filmare och klippare var Sören Rundberg med bistånd av Jon Sunnerheim och Ingvar Rosén. Övriga på bilden är Åke Thunell, Fingal Dahlén och Bengt Larsson. Foto: Lars Dahlström



*Trafikräkning i midsommartrid.
Ruben Bond, Mats och Lars Wallgren*



Kö av pensionärer till bussen för resa i Siljanstrakten.



Foto från: Krister Yngvesson



Kö till starten i Bilrallyt på skolgården. Foto: Ove Andersson



Röda Fjädern försäljning utanför Murgårds, säljare Henry Enghund samt utanför Sang där säljarna är Tore Ohlson och Åke Thunell. Foto från: Krister Yngvesson



Skribent: Owe Rosén